

Äterna Nordenskiölds Släktförening

Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordenskiöld och von Nordenskiöld



Jul- och Nyårsbrev 2022

Som ni märker har Julbrevet från Släktföreningen kommit senare i år än vanligt och snarare blivit ett Nyårsbrev.

Att det blivit försenat beror på att ordföranden som skriver dom har varit borta på en längre resa runt Sydamerika och bl.a. besökt staden Ushuaia i södra Argentina, där Otto Nordenskjöld och hans Antarcticaexpedition från 1902 finns representerad på stadens största museum "Museo Marítimo & del Presidio de Ushuaia". Vi var förstås där och det var häftigt att bl.a. se deras kvarlämnade utrustning och en uppbyggd modell av Stenhyddan i Hoppets vik. Särskilt som vi hade haft detta som tema på släktmötet några veckor innan avresa. (Se nedan)

Efter två inställda möten kunde släktföreningen äntligen genomföra ett släktmöte den 16/10. Deltagarna fick först avnjuta en sittande lunch i Lantmarksalksalen med kaffe och chokladbakelse som dessert.

Därefter blev det förutom den sedvanliga parentationen sammanställd och uppläst av Gunilla Nordenskjöld samt årsmötesförhandlingarna, ett mycket uppskattat föredrag om Otto Nordenskiölds Antarktisexpedition 1902 och lämningarna efter denna.

Genom ett internationellt forskningsprojekt och Riksantikvarieämbetets försorg har nu vinterstationen på Snow Hillön (Snow Hill Hut), Stenhyddan och fyrbåken i Pingvinbukten blivit virtuella 3D-miljöer som både forskare och allmänhet kan ta del av.

Docent Jonathan Westin från Göteborgs Universitet berättade om arbetet med att digitalt bevara de unika miljöerna. Jonathan hade själv besökt alla dessa platser och kunde därför av egen erfarenhet vittna om en del av de umbäranden som expeditionen utsattes för. Även med dagens moderna utrustning och hjälpmedel är Antarktis en obarmhärtig och närmast obeboelig plats.

Släktföreningens styrelse önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År med många smällkarameller och mycket champagne, genom ordföranden Louise Nordenskiöld.



Traditionenslig gruppbild 2022 i stora trappan



Otto Nordenskiöld och skeppet Antarctica

Läs årsmötesprotokollet på sidan 4. Protokollet och parentationen finns också att ladda ned från vår hemsida www.nordenskiöld.se under fliken släktmöten. Beställ bilder från släktmötet från fotografen Fredrik Nordenskiöld, peppe.nordenskiold@gmail.com.



Ny TV serie om Nordenskiöldslppet

”Världens längsta skidlopp – 22 mil ovanför polcirkeln” är en ny TV serie i tre delar på SVT Play. 1:a avsnittet sändes 14/12-22. Den handlar om världens längsta skidtävling som går genom ödemark och fjällandskap utanför Jokkmokk. Vad är historien bakom Nordenskiöldslppet? Hur påverkar det kroppen och knoppen att delta i ett så krävande skidlopp? Vad får en människa att delta? Och framför allt, vem vinner? Serien följer också några deltagare som förbereder sig inför starten och under loppets första timmar.

Se den på SVT play [Nordenskiöldslppet](#)

Nordenskiöldslppet 2023 tar paus

Nordenskiöldslppet 2022 med start 26 mars hade fler anmälda deltagare än någonsin, 650 deltagare från 23 länder.

Nordenskiöldslppet grundare Wolfgang Mehl har dock tyvärr beslutat att lämna rollen som ansvarig arrangör efter 6 år och flytta hem till Österrike. Arbetet med att forma en ny organisation som kan säkerställa loppets framtid har redan påbörjats. Det krävs ca. 500 funktionärer från 30 föreningar som är beredda att jobba mer än 30 timmar, så det krävs en mycket omfattande logistik. Jokkmokks skidklubb kommer att ha en viktig roll i den nya organisation som ska komma på plats, men tiden inför att planera inför nästa år har bedömts vara för kort, varför man har beslutat att sätta loppet på paus under 2023.

Släktföreningen tackar Wolfgang för hans fantastiska engagemang och kunniga ledning. Genom hans försorg har Nordenskiöldslppet utvecklats till internationell succé som står sig i konkurrensen med andra långdistanslopp i världen.



Ordföranden överlämnar den Nordenskiöldska silverpokalen till Johan Lövgren, bäste man i mål 2022 med tiden 10,35 tim.



Misterhults kyrka

Släktresa till Småland hösten 2023

Följ med på en bussresa runt till de gods och gårdar som en gång funnits i släkten Nordenskiöld ägo. Resan koncentreras till området runt Oskarshamn och Misterhult. Vi besöker även Misterhults kyrka där den Nordenskiöldska brudkronan bevaras och på vars kyrkogård många av våra släktingar är begravda. Särskild inbjudan skickas ut i god tid

Läs mer om gårdarna genom att beställa kompendiet ”Herrgårdar ägda av Otto Henrik Nordenskiöld och hans ättlingar”, se sid 6.

Släktföreningens brudkrona

Brudkronan ritades av Knut Nordenskiöld 1882-1950 och skänktes av honom till släktföreningen. Den har nu använts igen, den 13 juni 2022 på Bohus Malmön. Då gifte sig Megan Short - dotter till Jean och Wade Short Pointe du Chene N.B., Canada och Anders Nordenskiöld, son till Eva och Fredrik ”Peppe” Nordenskiöld, Stockholm. De nygifta bor för närvarande i Bogota Colombia.

Brudkronan som finns förvarad på Riddarhuset kan lånas av släktföreningen efter förfrågan hos ordföranden, via e-post till styrelsen@nordenskiold.se.



Den Nordenskiöldska brudkronan på nyblivna bruden Megan Short Nordenskiöld

Adolf Erik tar initiativ till Kungliga tekniska högskolan

Adolf Erik Nordenskiöld är en av Sveriges mest berömda upptäcktsresande genom tiderna. Efter återstarten av Nordenskiöldsloppet är det också många som känner till honom som idrottsjournalist trots att det inte var någon som låg i hans huvudsakliga intresse. AE var i grunden en vetenskapsman och han utträttade mycket i vetenskapens och kunskapens namn, inte bara under sina upptäcktsfärder. På AE:s släktprofil på vår hemsida står t.ex. att läsa om hans kartsamlingarna och det arbete han utförde för kartografin. Han hade också ett stort politiskt engagemang för utbildning och forskning och tog initiativ till Kungliga Tekniska Högskolan.

Adolf Erik var politiskt engagerad och ledamot av Sveriges riksdag vid flera tillfällen och för flera olika partier mellan 1862 och åtminstone till 1891. Hans politiska engagemang började redan i Finland och var en bidragande orsak till att han tvingades lämna sitt födelseland och fly till Sverige.

Som riksdagspolitiker i Sverige var Adolf Eriks främsta intresse frågor om forskning och högre utbildning. 1827 hade Teknologiska institutet i Stockholm grundats utifrån förebild från andra länder. Verksamheten under de tidiga åren fungerade inte så väl som grundarna hoppats på, bland annat saknades tydliga krav på förkunskaper. Adolf Erik Nordenskiöld var under en tid på sent 1860-tal lärare vid Teknologiska institutet och var därmed väl medveten om bristerna. Under samma tid var han också verksam vid det högre artilleriläroverket i Marieberg. Under tidigt 1870-tal företrädde Adolf Erik Nyliberala partiet och senare Ministeriella partiet.

Han lade under 1872 en motion i riksdagen om att sammanföra all högre teknisk utbildning i Sverige till en teknisk högskola. Förslaget till sammanslagning inkluderade, förutom TI och Marieberg, t.ex. lantmäteriutbildningen och Skogsinstitutet.

Motionen ledde till att en kommitté tillsattes och så småningom (1876) till skapandet av Tekniska Högskolan, senare benämnd Kungliga Tekniska Högskolan. 1876 inkluderades inte alla delar som Adolf Erik hade motionerat om, men några har tillkommit senare. Viktigast var att kvaliteten på utbildningen förbättrades och idag finns KTH med på topp 100 på QS Universitetsvärldsränkning.

Text Erik Nordenskiöld

Källor: Fortifikationen 350 år, Huvudredaktör Bertil Runnberg

Wikipedia: AE Nordenskiöld:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Erik_Nordenski%C3%B6ld

Kungliga Tekniska Högskolan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Tekniska_h%C3%B6gskolan

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018>



"The Nordenskiöld Crater" är en staty av Adolf Erik Nordenskiöld i Kaivopuisto Park, Helsingfors, Finland

Årsmötesprotokoll 16/10 2022

1. Mötets öppnande. Ordförande Louise Nordenskiöld hälsade alla välkomna och förklarade 2022 års släktmöte öppnat.
2. Parentation. Släktmedlemmar (8 st) som sedan senaste släktmötet 2018 avlidit, hedrades med en parentation framförd av Gunilla Nordenskiöld, följd av en tyst minut.
3. Justering av röstlängd. Mötet beslutade att godkänna programhäftets närvarolista att använda som röstlängd.
4. Val av mötesordförande. Föreslogs att välja Louise Nordenskiöld, vilket mötet beslutade.
5. Val av mötessekreterare. Föreslogs att välja Gunilla Nordenskiöld, vilket mötet beslutade.
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Föreslogs att välja Barbro Nordenskiöld och Max von Lichtenstein, vilket mötet beslutade.
7. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse skall enligt stadgarna sändas ut senast en månad före ett släktmöte. Mötet beslutade att godkänna utlysningen.
8. Frågan om godkännande av dagordningen. Mötesordföranden föreslog att en inkommen medlemsmotion behandlas samtidigt med punkten 13 om medlemsavgiften. Mötet beslutade att godkänna den föreslagna ändringen av dagordningen.
9. Frågan om godkännande av protokoll från släktmötet 2018. Mötesordföranden presenterade föregående släktmötesprotokoll från 2018, vilket sändes ut i 2018 års julbrev och finns att läsa på släktföreningens hemsida. Mötet beslutade godkänna protokollet.
10. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. Mötesordföranden redogjorde styrelsens arbete sedan senaste släktmötet. Antalet medlemmar i vår släktförening är 354 st. (inkl. 185 kvinnor, 169 män och 27 juniorer varav 175 ständiga medlemmar). Styrelsens arbete - med utgångspunkt i de syften som anges i släktföreningens stadgar - har bl.a. varit att planera och genomföra släktmötet 2022, uppdatera föreningens hemsida och medlemsregister, delta i Släktföreningarnas dag 2021, producera och skicka ut årliga julbrev samt medverka vid Nordenskiöldsloppet 2019 och 2022. Mötet hedrade ordf. Louise med make Harald med en varm applåd för sitt aldrig sinande intresse att stötta Nordenskiöldsloppet. Under åren sedan senaste släktmöte har inte några stora inköp gjorts, därför inga stora utgifter. Däremot konstateras fortfarande lågt intresse hos medlemmar att betala sin årsavgift. Framfördes önskemål om vapensmycken till försäljning. Carl Nordenskiöld redogjorde för styrelsens ekonomiska rapport som också redovisades i släktmötesprogrammet.
11. Revisorernas berättelse. Föreningens revisorer Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld Bodell läste upp sin revisionsberättelse och föreslog att årets resultat balanseras i ny räkning samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
13. Frågan om årlig medlemsavgift och avgift för ständigt medlemskap. Gustaf Löwenhielm har lämnat in en motion som behandlar avgift för ständigt medlemskap i förhållande till den årliga avgiften. Mötesordföranden redogjorde för sin undersökning hur andra släktföreningar hanterar denna fråga. Mötet gav den nya styrelsen i uppdrag att till nästa släktmöte 2025, lämna ett genomarbetat förslag om avgift för ständigt medlemskap.
14. Val av styrelse. Valberedningens sammankallande Ivar Nordenskiöld informerade att alla medlemmar i styrelsen ställer upp för omval. Mötet beslutade att omvälja samtliga medlemmar i styrelsen för perioden 2022 – 2025.
15. Val av styrelsens ordförande. Mötet beslutade att omvälja Louise Nordenskiöld till ordförande för perioden 2022–2025.
16. Val av revisorer. Mötet beslutade att omvälja Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld Bodell till revisorer samt Richard Sylwander till revisorssuppleant för perioden 2022 – 2025.
17. Val av valberedningens ledamöter. Mötet beslutade att omvälja Henrik Nordenskiöld, Ivar Nordenskiöld och Stefan Nordenskiöld till valberedning för perioden 2022–2025.
18. Av medlemmar inkomna motioner (som varit styrelsen tillhanda 4 veckor före släktmötet). Gustaf Löwenhielms motion om förändrad avgift för ständigt medlemskap behandlades under p 13.
19. Propositioner. Inga
20. Övriga frågor. Eva Nordenskiöld frågar om styrelsens möjligheter att vårda släktgravarna på Västerljungs kyrkogård, då gravrätten annars riskerar att försvinna. Trosa församling har meddelat att de kommer att sköta Adolf Erik Nordenskiölds grav, övriga gravar anses vara familjegravar som församlingen inte tar hand om.
21. Fastställande av nästa ordinarie släktmöte (årsmöte). Ordf. föreslår lördagen 25 eller söndagen 26 oktober 2025, med en lunch och efterföljande årsmötesförhandlingar vilket mötet beslutade. Erik Nordenskiöld föreslog att en festkommitté bildas inför föreningens 100-årsjubileum 2028 för att planera detta jubileum och samtidigt "förnygra" styrelsens arbete med denna fråga.
21. Släktmötet avslutas av mötesordförande. Ordföranden tackade släktmötet och förklarade mötet avslutat.



"The Vanishing Glaciers of Patagonia"

En ny bok har utkommit om Patagoniens glaciärer med kopplingar till Otto Nordenskiölds expeditioner i Patagonien. Den har producerats av glaciärforskaren Martin Sessions från Australien och utgår bl.a. från Ottos expedition 1920.

"In 1922, two Swedes, Nils Pallin and Allan Bäckman, described their incredible challenges and tribulations as the first explorers of the largest and grandest glacier flowing from Chile's stunning North Patagonian Icefield. Sited in a wild, stormy, and inhospitable land, the kilometres wide ice flows from snow clad mountains through ancient, almost impassable forests to sea level. Bringing their stories together with many recently rediscovered photographs, Martin Sessions reveals what happened before and since, especially the effect of climate change on this amazing, rarely explored landscape".

Länk för att beställa boken och mer information, den finns även som e-bok.

<https://vanishingglaciers.com/>



"Pava Lars Nilsson Tuorda – En samisk hjälte"

Pava Lars var en levande legend för sin tid som fjällguide, stigfinnare, jägare och inte minst skidåkare. 1883 kom han att bli Adolf Erik Nordenskiölds räddare i nöden för att förhindra att den sista stora polarexpedition till Grönland blev ett stort misslyckande och resulterade i förnedring och skam för den ikoniske och internationellt hyllade polarforskaren.

Året därefter, 1884, blev Pava Lars en av huvudpersonerna i världens hårdaste och första riktiga skidtävling, det 220 km långa Nordenskiöldsloppet mellan Jokkmokk och Kvikkjokk.

Författaren Olle Backman har också skrivit boken om Nordenskiöldsloppet.

Länk för att beställa boken om Pava Lasse och mer information

<https://www.vistoforlag.se/bok/pava-lars-nilsson-tuorda-en-samisk-hjalte/#tabs>



Åk till Svalbard med Vega Expeditions

Res med Vega expeditions och Oscar Westman guide som redan genomfört två oförglömliga resor för släktföreningen. Han kan allt om Svalbard och om Adolf Eriks Nordenskiölds olika expeditioner där och kan planera olika slags resor i släktens fotspår med utgångspunkt i gruppens intressen.

Länk till resebyrå för mer information.

[Expeditions - Vega Expeditions](#)

Släktföreningen i siffror

I vårt aktuella släkt- och adressregister över nu levande medlemmar finns 2022 totalt 354 personer - varav 175 kvinnor, 152 män och 27 juniorer.

Av dessa personer är 175 st. ständiga medlemmar, dvs 49.



Bild från släktmötet 2022

Årsavgifter 2022

Medlemsavgifter 2021 (enligt beslut av släktmötet 2018)

200 kr = avgift för 1 års medlemskap från 18 år

1000 kr = avgift för ständigt medlemskap (engångsbelopp)

Betala till släktföreningens **bankkonto**: SEB 52083411072.

OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga personer som ni betalar för. Släktföreningen tar tacksamt emot såväl små som stora donationer för att stärka föreningens ekonomi.

Medlemskategorier, antal



Medlemskap

Ätterna Nordenskiölds släktförening är enligt stadgarna § 1 öppen för:

- varje myndig manlig eller kvinnlig medlem av de fem på Svenska Riddarhuset introducerade ätterna Nordenskiöld, Nordenskiöld, Nordenskiöld och von Nordenskiöld.
- barn till medlem enligt a)
- maka/make, sambo samt änka/änkling till medlem enligt a)

Personer som inte är berättigade till inträde enligt § 1, men som vill stödja släktföreningen och få information om dess verksamhet, kan bli stödjande medlem.

Bilderna från släktmötet kan beställas från fotografen Fredrik Nordenskiöld, peppe.nordenskiold@gmail.com.

"Herrgårdar ägda av Otto Henrik Nordenskiöld och hans ättlingar"

Kompendiet tar upp de herrgårdar och säterier som ägdes och brukades av vice amiralen Otto Henrik Nordenskiöld och hans efterlevande, 1791 - 1935. Sammanställningen är gjord av Gunilla Nordenskiöld och är en uppdaterad version av det kompendium som ursprungligen skrevs av Jan Nordenskiöld 1979.

Pris 120 kr + porto och emballage. Beställ genom Gunilla Nordenskiöld, nordenskioldgunilla@gmail.com.

Släktföreningens kontaktuppgifter

E-post: styrelsen@nordenskiold.se Hemsida: nordenskiold.se

Ordförande: Louise Nordenskiöld, tfn: 0708570017. Adress: Melodislingan 30, lgh. 1403, SE 115 51 Stockholm